



Kære elever og forældre på Aalykkeskolen

Vi er ikke længere i tvivl om, at det er efterårsferien, der står for døren.

Bladene er begyndt at skifte farve, det blæser, det er mørkt om morgenen, og vi har også haft en del våde sko i klasseværelserne. Jo oven på en lang sensommer er efteråret nu i fuld gang.

Vi er nu snart ved at melde fuldt hus på personalefronten. Vi har fået ansat nye lærere og pædagoger til både indskoling og udskoling, og den 1. september bød vi også velkommen til vores nye afdelingsleder for indskoling og sfo, Christian Lind Kvist.

Skoleåret startede op med skolens 120 års fødselsdag, som blev fejret med fødselsdagssang og is til alle i skolegården. I den anledning gik mellemtrinnets elever og lærere også all in på "skole i gamle dage" og brugte en hel skoledag i uge 37 på en noget anderledes påklædning og måde at gå i skole på.

Udskolingens nye 7. klasser tog én dag ud af kalenderen i uge 37 og besøgte Århus som årgang. Det var et spændende besøg i Den Gamle By og et fotoløb i Århus Centrum. Uge 37 bød også på Mini-by i indskoling og mange andre anderledes skoleaktiviteter hen over alle dagene i alle klasser.

I tirsdags gav mellemtrinnet koncert på Godset. Hold nu op, hvor var de bare dygtige. Tak fordi så mange af jer forældre og søskende tog jer tid til at komme og støtte op om koncerten. Skulle I have lyst til at høre en smagsprøve, så tjek ind på skolens facebookside og hør gode toner (<https://www.facebook.com/Aalykkeskolen>).

På mellemtrinnet fortsætter fællessamlinger en gang om måneden. Dette skoleår kommer de på rullende dagen, så de rammer lidt forskellige fag. Ellers er de som de plejer.

Ellers byder efteråret på madlejr i uge 47, hvor 6. årgang tager afsted i 4 dage. Det plejer at være en lærerig lejrskole, der bringer fællesskabet endnu tættere sammen. Rigtig god tur til jer.

De fleste af jer har nu været inviteret ind til forældremøde i jeres børns klasser og mange af jer er også inviteret til efterårets skole/hjem-samtaler. Hvor er det godt, at I prioriterer at deltage, så vi kan løfte og støtte jeres skønne børn og unge mennesker i fællesskab.

Vi kan jo synes, at skoleåret lige er startet, men allerede nu er nye forældre i gang med at overveje skolestart for deres børn. I aftes havde vi informationsmøde omkring forårets glidende overgang (GLO). Mødet var velbesøgt, og vi glæder os til, at vi kan tage godt imod de kommende Aalykke-børn til foråret.

Traditionen tro har hele skolen løbet efterårsferien i møde i dag. Der er som altid tilbud om forskellige udfordringer alt efter alder. Så det er børn og unge med røde kinder og ømme ben, vi sender afsted på efterårsferie.

På gensyn mandag den 21. oktober oven på en uge med fri fra skole, og måske har der også været tid til lidt hygge og samvær i familierne rundt omkring.

Efterårshilsner fra skolens ledelse

Christian, Christa og Mette

